

Christus genoeg

'Ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer... Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.' (Fil 4:11, 13)

Kijk je ook zo tegen Paulus op? Dat is toch een man, een krachtig dienaar van God. Die heeft een hoop gepresteerd! En een hoop meegemaakt. Van de ontberingen die hij heeft moeten doorstaan hebben we nog geen fractie meegemaakt, en stiekem hoop ik ze ook niet mee te maken. Maar juist die omstandigheden hebben hem gevormd, en hem iets geleerd. Hij heeft namelijk geleerd om in alle omstandigheden op Christus te vertrouwen en in Hem alleen zijn blijdschap en vrede te zoeken. Honger of een volle buik, een volle beurs of platzak: Paulus wordt er niet warmer of kouder van, want hij gaat niet als een thermometer met zijn omstandigheden op en neer. Het geheim is dat hij Christus als thermostaat heeft, Die de temperatuur van zijn hart bepaalt. *Hij heeft aan Christus genoeg, omdat Die voor hem alles is.* Daaruit put hij de kracht, en zo is hij tegen alles bestand door Christus Die hem kracht geeft.

Wat is dit een diepe les! En bepaald niet een die je uit een boekje kunt leren. Maar in elk geval valt het te *leren!* Dat is hoopgevend. Paulus had dit niet bij bekering ontvangen, laat staan bij de geboorte. Hij heeft het ook moeten leren. Daarom kunnen ook wij, wanneer we stapje voor stapje elke omstandigheid in Gods handen leggen en ons vertrouwen plaatsen op Christus, dat geheim in ons laten groeien.

In ons eigen leven gaat het niet altijd van een leien dakje.

Misschien herken je dat wel bij jezelf. Het is een tijd van zoeken, van beproefd worden, van af en toe moedeloos zijn omdat het leven zoveel vraagt, terwijl je je afvraagt of je het allemaal kan opbrengen. Tegelijkertijd willen we de focus op Jezus houden, en het van Hem verwachten; in de wetenschap dat alles wat ons overkomt bijdraagt aan het leren van het geheim, dat Hij alles is, en dat Hij kracht geeft om alles aan te kunnen.



Ontwikkelingen

Leuk dat je de nieuwsbrief weer wil lezen! We hebben weer aardig wat om jullie te vertellen. Jannet is weer thuisgekomen na haar opname in Zeist, en nu we weer compleet zijn als gezin proberen we de draad weer op te pakken. Voor Gerrit is er het nodige veranderd nu hij niet meer als docent klassieke talen werkt. Er is

meer tijd voor voorbereiding van onderwijs uit de Bijbel. We zijn nog aan het zoeken hoe we als echtbaar echt samen in deze bediening kunnen staan. Daarnaast hebben we vrienden benaderd of ze ons in deze tijd van advies en steun willen voorzien. Lees rustig verder om meer te weten te komen.

Gezin

- ❖ Begin september zat de 4 maanden therapie in Zeist erop en ben ik (Jannet) **weer thuis** gekomen. De therapie heeft baat gehad, ik heb er veel geleerd. Het mooiste effect is dat de depressie waar ik last van had, niet meer op de voorgrond stond. Het is een hele uitdaging om mijn leven thuis en in het gezin weer op te pakken en het geleerde toe te passen. Nieuwe patronen aanleren is moeilijk, en het is heel gemakkelijk om weer in de uitgesleten sporen verder te gaan.
- ❖ **Christianne** (4,5) is na de zomervakantie van groep 0 naar groep 1 bevorderd. Ze zit in een groep 1/2, die de Giraffenklas genoemd wordt. Ze heeft het er erg naar haar zin en bij thuiskomst nog genoeg energie over!



- ❖ **Lennart** (bijna 3) is begin november voor het eerst naar de peuterspeelzaal geweest. We waren wat bang voor moeite met afscheid nemen, maar hij vond het zo leuk, dat hij zelfs vriendelijk vroeg of papa weg wil gaan! Hij is er volgens mij wat trots op dat hij nu ook met werkjes en traktaties uit 'school' komt.
- ❖ Voor mij (**Jannet**) blijven de **prikkels** die een peuter en kleuter met zich meebrengen (hard geluid, roep om hulp als je net rustig zit, voortdurend dingen die in de weg liggen) en met regelmaat onderbroken slaap, moeilijk om mee om te gaan. Als het heel goed met me gaat, kan ik genieten van de zegeningen die de kinderen zijn en kan ik met alle liefde de dingen doen om voor ze te zorgen en met ze te spelen. Als ik echter moe of somber ben, lukt dat bijna niet en is de neiging om weer in een spiraal naar beneden te komen, groot. Oppassen geblazen dus.

Al met al genieten we van elkaar en zijn we dankbaar voor elkaar, en we vertrouwen erop dat God ons in Zijn hand houdt!

Roeping tot een Woordbediening

In de vorige nieuwsbrief heb ik (Gerrit) geschreven over mijn 'losmakingsproces' van school, een proces dat voornamelijk innerlijk plaats vond. Inmiddels ben ik ook uiterlijk los, om het zo maar te zeggen. De school moet het na zes jaar zonder mij doen. Volgens mij gaat dat ze best goed af 😊. In het begin heb ik school en werk wel gemist, vooral toen ik in augustus en september langs de school reed en alles al begonnen was. Plezierig contact met leerlingen, goed nadenken over goede lessen, doorpraten met collega's, geloof ter sprake brengen waar dat mogelijk was; dat alles heb ik in feite opgegeven.

Aan de andere kant weet ik waarvoor ik die stap genomen heb. Het is omdat het Woord van God me zo kostbaar is geworden (Ps 19:11) dat ik mijn hele leven daaraan wil wijden. Ik wil kort wat delen van mijn roepingsbesef:

In 2012 heeft God me door middel van [een lezing van Sinclair Ferguson](#) aangewakkerd om **Christus te verkondigen** door de Schriften te ontsluiten. In januari 2013 heb ik tijdens een Veritasconferentie op Malta duidelijk op mijn hart gekregen dat God mij voor dit werk, nl. het werk van Bijbelonderwijs om de gemeente van Christus op te bouwen en toe te rusten, in de wieg heeft gelegd. Het besef geroepen te zijn is niet ontstaan op een bepaald moment, waar iets *Bam!* is ingeslagen, maar is door de tijd heen gegroeid. De drive om mensen bekend te maken met de schatten van de Schrift wordt steeds sterker, naarmate ik die schatten meer en meer ontdek en er leven in vind.

Afgelopen zomer las ik een eenvoudig boekje, dat me door zijn titel alleen al geweldig aansprak: *'How to teach the Bible so that people meet God'*. Wow! dacht ik. Dát is het! Geen Bijbelonderwijs als doel op zich, maar om mensen in contact te brengen met de levende God, met Zijn wil voor hun leven, en met Zijn voorzieningen in genade. Zodat er iets gebeurt in hun leven, dat ze niet meer dezelfde blijven, maar **veranderd worden** naar het beeld van Christus (2 Kor 3:18) en hun gaven in gaan zetten om anderen te dienen, vanuit het Woord. Op de plekken waar ik de Veritascursus mag geven zie ik daar al iets van gebeuren, bijv. in de openingen die de deelnemers verzorgen. Tijdens preekoefeningen merk ik hetzelfde. Er gebeurt wat prachtigs als gelovigen de genade die hen is verleend (Ef 4:7) als brood gaan breken en gaan



uitdelen. Het wordt niet minder, maar meer! In die stroom van leven wil ik staan, daar wil ik aan bijdragen. Want zo groeit Gods Koninkrijk ook: in de diepte.

Het is niet alleen mooi om te doen, maar ook noodzakelijk. [John Stott noemt](#) de **onderwijzende gaven** het meest **waardevol**, want niets bouwt de christenen zo op als Gods waarheid. Hij zegt: 'Over de hele wereld zien we hoe gemeenten geestelijk ondervoed zijn vanwege een gebrek aan goede uitleggers en verkondigers van de bijbel.'

Eyeopener: aanbidden tijdens het voorbereiden

"Waar ik je toe wil aanmoedigen is om al je voorbereiding en onderwijzen te doen **als aanbidding van God**. Open jezelf voor de Heilige Geest: sta Hem toe om de waarheid te gebruiken om jou te raken en je te bewegen.

Als je voorbereiding alleen maar academisch is, dan zal je onderwijs ook alleen maar academisch zijn. Maar als je God ontmoet in je voorbereiding, dan zal dat **te merken zijn** wanneer je onderwijs geeft." (Andrew Page, p.46)

Roeping in het kort

- *Wat zie ik dan als mijn roeping?* Dit: het Woord onderwijzen en verkondigen, zodat mensen door de Christus der Schriften worden aangesproken, veranderd en vernieuwd, en in beweging gezet.
- *Hoe wil ik dat praktisch bereiken?* Door middel van de Veritascursus, Bijbelstudies en Bijbellezingen, en Bijbelverklarend preken.
- *Waar doe ik dat?* Op dit moment is mijn werkveld regionaal/landelijk, en interkerkelijk. Ik werk niet vanuit een bepaalde gemeente of organisatie, maar mag de breedte van het lichaam van Christus bedienen.

Concrete stappen

Hoe verder? Hier enkele stappen die we concreet hebben genomen.

- ❖ Gerrit heeft een **visiedocument** geschreven waarin hij heeft beschreven waar hij zich toe geroepen voelt en waar hij zich op wil richten (missie).
- ❖ We hebben een aantal vrienden benaderd of zij ons willen ondersteunen bij de bediening. We hebben dit maar een **achterbancomité** (ABC) genoemd, maar in feite zien we het breder dan dat. We hebben mensen nodig om mee te denken, mee te bidden, en ons een spiegel voor te houden. Een prachtig voorbeeld zien we bij Paulus en de Filippenzen die echt **samen stredden** voor het werk van Christus. Paul Schoemaker, Thomas Stam, Reinier Verbruggen en Jonathan Voskamp willen ons graag helpen. Een eerste meeting met elkaar was erg goed en stimulerend!
- ❖ Zoals gezegd, we zoeken nog naar meer duidelijkheid hoe we echt samen dit werk kunnen doen. Je merkt dat misschien al in deze nieuwsbrief: voor het eerst staat er Gerrit en

Jannet boven, maar af en toe staat er nog 'mijn bediening' ipv 'onze bediening. Om te leren hoe andere echtparen samen een bediening hebben, hebben we contact gelegd met **Oscar en Loïs Lohuis** van [Goed Nieuws Bediening](#). Oscar werkt al een heel aantal jaar als bijbelleraar en gastpredikant door heel Nederland en zijn vrouw ondersteunt hem o.a. in veel praktische zaken. We wilden graag met hen praten over het geestelijke aspect van een roeping ervaren en daar gehoor aan geven, en de kritiek die je kunt krijgen en wat er ook mis kan gaan, en de praktische zaken. Ook hoe ze als echtpaar vormgeven aan hun bediening, in de onderlinge taakverdeling etc. Het was een erg fijn gesprek, waar we een aantal punten uit hebben geleerd. Hier een greep:

- ✓ Wees zeker van je roeping en ook van Gods beloften!
- ✓ Omring jezelf met mensen die ondersteunen en ook met mensen die als mentor kunnen fungeren.
- ✓ Maak jezelf kenbaar in wat je doet.
- ✓ Besteed voldoende aandacht aan de praktische kant. Zoek ook daar mensen voor die met kennis van zaken kunnen helpen.

Eén van de dingen waar we ons nu op richten is een goede **website**, waar de nieuwsbrief op komt te staan, de agenda, en de preken en lezingen die terug te luisteren zijn. Meer informatie daarover volgt!

- ❖ Een belangrijke stap hebben we enige tijd geleden al gezet: onze aansluiting bij **Werkers in de Wijngaard**. Deze stichting biedt geestelijk werkers de mogelijkheid om giften te ontvangen op een aparte rekening. Kijk [hier](#) voor een kort profiel van Gerrit op de website.

Veritas

Met veel plezier werk ik nog steeds mee aan de **Veritascursus**. Inmiddels wordt het op zo'n 8 a 9 plaatsen gegeven. Sommige groepen doen module 1, met andere groepen zijn we bezig met module 2, in Bruchem zelfs al met 3. Naast Bart Ridderhof hebben



*Voor een goede voorbereiding ga ik soms de hei op.
Daar kom je inspirerende voorbeelden tegen...*

we er in de personen van Reinout Snoep en Robert Bezemer fijne, nieuwe begeleiders bij gekregen. Dat is mooi, want daardoor kan het werk ook blijven groeien. We zijn dit jaar nieuw gestart in Capelle ad IJssel. Geef gerust door wanneer je belangstelling hebt

voor een Bijbelgetrouwe cursus die je helpt bij het uitleggen en toepassen van de Bijbel!

Enkele persoonlijke hoogtepunten van de achterliggende tijd:

- In **Ermelo** hebben we lang stil gestaan bij Kol. 3 ('zoek dan de dingen die boven zijn!'). Bij de afsluitende Bijbelstudie merkten we tijdens het gebed dat het Woord ons ook echt persoonlijk had aangesproken op bepaalde gebieden van ons leven. Het was erg mooi om dat met elkaar te delen.
- Psalm 100 is zo'n bekende Psalm, maar in **Bruchem** ontdekten we dat hij een hoog missionair karakter heeft. Heel de aarde wordt uitgenodigd om mee te doen in de lofprijzing aan God! We kunnen met elkaar echt lyrisch worden van die Psalmen. Op de goede manier hoop ik...
- In **Lopikerkapel** merk je dat het Oude Testament een geliefd deel van de Bijbel is. De honger is groot, maar de kennis ook!
- In **Kampen** ontdekten we het grote geduld van God in het omgaan met mensen, zowel in Richteren (Simson) als in andere OT-gedeelten. En dat het bijzonder is dat Hij met mensen in gesprek gaat, maar ook dat je vrijmoedig met Hem in gesprek kunt gaan. Deze groep sluit binnenkort module 2 af, zonder verder te gaan (de groep is klein geworden). Natuurlijk jammer, maar zo ontstaat er weer ruimte voor een nieuwe start in Kampen.



Preekcursus en preken

Vorig seizoen werkte ik mee aan de [preekcursus 'Bijbelverklarende prediking'](#). Dit was echt zeer opbouwend en bijzonder om mee te maken. We hadden heel goede ontmoetingen en tijdens de lessen was er een grote betrokkenheid. De **preekoefeningen** in de kleinere groepen waren ook erg waardevol. Zo'n 2 a 3 broeders per avond houden dan een preek, waarna we deze in goede gezindheid bespreken.

Selectie uit de preken (MP3)

- Christengem. Bruchem: [De roeping en vlucht van Jona](#)
- Vrije Geref. Kerk Wolvega: [Lessen uit Jakobs leven over loslaten](#)
- Evang.gem. De Reddingsark Baarn: [Mens uit een stuk](#)
- Christengem. Ermelo: [Door Christus tevreden in alle omstandigheden](#) (Fil 4:10-13)

Binnenkort pakken we de draad weer op op de Veluwe. Af en toe begeleid ik een broeder bij het voorbereiden van een preek. Ik merk dat ik dit ook

gewoon echt mooi vind om te doen: mensen toerusten en mobiliseren rond de Woordbediening.

Preken doe ik zo'n 2-3 per maand. Er zijn een aantal gemeenten waar ik met regelmaat voorga. Bijzonder vond ik het om een preek voor te bereiden voor een laagdrempelige dienst in Kampen (Stroomdal-diensten). Daarvoor moet je echt goed nadenken of wat je zegt nu voor iedereen begrijpelijk is. Ja, dat moet je natuurlijk altijd, en daarom was het een goede reminder en oefening!

Bij [SoZo Mission](#), een interculturele kerk in Kampen, ben ik inmiddels deel uit gaan maken van het pastorale team. De gemeente bestaat al wat langer, maar we staan voor de uitdaging om meer continuïteit in het aantal bezoekers te krijgen dat op zondag de diensten bijwoont. Tegelijk denken we na over wat het nu betekent om met elkaar gemeente te zijn.

Spreken en overige activiteiten

In oktober ben ik staflid geweest bij een bijbelstudiekamp in Bodegraven. We behandelden daar de brief aan de Filippenzen. Het was erg opbouwend, en niet te



vergeten gezellig. Een prachtige brief, waarover ik binnenkort ook Bijbelstudievideo's voor Geloofstoe-rusting hoop op te nemen.

Za 21 november mocht ik spreken op een Jij Daar jongerenavond in ons mooie Kampen. Het thema was 'Controlechristenen'. We willen graag zelfs zoveel onder controle houden in ons leven, maar als we loslaten krijgt God meer de ruimte om tot Zijn doel te komen. Een pittige en mooie boodschap om te brengen!

Maart 2016: het is nog ver weg, maar we zien er al naar uit. We hopen dan als gezin een week naar Grönebach in Duitsland te gaan. Niet voor vakantie (hoewel we een wandelingetje in de buurt niet zullen laten liggen), maar om onderwijs te geven over de Efezebrief op de missionaire Bijbelschool [Gospel for Europe](#).

Om dit werk te kunnen voorzetten en uitbouwen, zijn Gerrit en Jannet sinds kort voor een groot deel afhankelijk van giften. Als u zich verbonden weet met dit werk, nodigen we u van harte uit een (periodieke) gift te geven. U kunt uw gift overmaken op **via rekeningnummer NL 70 RABO 0130075892** t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard te Ede o.v.v. **Bijbelonderwijs**.

namens het Achterbancomité,
Thomas Stam (penningmeester)

Van ds. Marius Storm

Ik ken Gerrit nu ruim 6 jaar. Toen we Veritas College in Nederland aan het opzetten waren, viel hij me op als iemand die beschikt over de gaven om onderwijs te geven. Dit past bij zijn achtergrond en opleiding als onderwijzer en theoloog. Daarom vroeg ik hem of hij wilde helpen om deze cursus in Nederland te geven. Daar stemde hij mee in, en hij is gezegend in de plaatsen waar hij de cursus gegeven heeft. De afgelopen tijd heb ik gezien dat de Heere hem gevormd heeft en dat hij in geestelijke volwassenheid gegroeid is. Samen met Jannet is hij door moeilijke tijden gegaan, maar de Heere heeft hen geholpen en de begeerte om dit werk te doen is onveranderd gebleven en zelfs versterkt geworden! Dat hij en Jannet nu deze stap zetten, herinnert me aan het moment toen wij 25 jaar geleden een soortgelijke stap hebben gezet, toen we naar Nederland kwamen. Ik wil u vragen om achter dit gezin te staan in deze geloofsstap. Wilt u biddend overwegen om bij hen betrokken te raken op de verschillende manieren die in deze brief genoemd worden?

Marius Storm, voorzitter stichting Veritas College Nederland, en mentor van Gerrit

Meeleven in gebed

Danken

- o Jannet heeft baat gehad bij de therapie en is weer thuis, en dat we weer compleet zijn
- o de groei van Veritas
- o de mogelijkheden om het Woord te zaaien
- o het nieuwe achterbancomité, met hun advies en support

Bidden

- o Het stand houden v/h positieve effect bij Jannet na de therapie + versterking in psyche en geloof
- o Of God nieuwe deuren opent, en ons geloof om in deze bediening verder te gaan bevestigt

Hartelijke groeten van ons,

Gerrit, Jannet, Christianne en Lennart van Valen

